

1986-2011

25 jaar Platform Arnhem Mondiaal

Dertien organisaties telt het Platform Arnhem Mondiaal op het gebied van vrede, ontwikkeling, mensenrechten en duurzaamheid *).

Dertien organisaties die elkaar om de zes weken treffen om met elkaar de stand van zaken door te nemen, elkaar te steunen, gezamenlijk activiteiten op te zetten en om waar nodig de gemeente te voorzien van advies op die vier terreinen.

In 1986 opgezet als een denktank en ruggensteun voor het toen nog prille gemeentelijke vredes- en ontwikkelingsbeleid, is het Platform nu vooral een collectief dat ervoor zorgt dat er in de Arnhemse samenleving aandacht blijft voor de vier belangrijkste problemen in de wereld: het armoedevraagstuk, het vraagstuk van oorlog en vrede, de mensenrechten en duurzame ontwikkeling.

Toch is het Platform niet meer (maar ook niets minder) dan een podium, een structuur, een faciliteit. Het zijn immers de in het Platform vertegenwoordigde organisaties die hun eigen actie-agenda hebben en hun eigen manier van werken. Zij zijn het die in de stad achter de kraam staan, handtekeningen ophalen, exposities en debatten organiseren en zo de Arnhemse burgers confronteren met thema's die over de gemeentegrens heen reiken. Zo ging het een kwart eeuw geleden en zo gaat het nog steeds.

Met een dagelijks bestuur van drie leden, een secretariaat met een maandelijkse nieuwsbrief, een website, een bescheiden budget en de bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het gemeentebestuur, gaat het om een eenvoudige organisatie met een minimum aan overhead. Zo bekeken is het Platform eigenlijk een schim van wat het twee decennia geleden was. Toen hadden Platformleden zitting in een speciaal daartoe opgerichte raadscommissie Vrede en Ontwikkeling, was er een jaarbudget van een ton (in guldens) en stond een speciaal gemeentelijk Bureau Vredesvraagstukken en Ontwikkelingssamenwerking (het Bureau Vront) ten dienste van het vredes- en ontwikkelingswerk in Arnhem. Kom daar nog maar eens om tegenwoordig! Maar dat was dan ook de tijd dat Arnhem internationale vredesprijzen won en een naam had hoog te houden als anti-kernwapengemeente en anti-apartheidsstad.

Je kunt het ook anders bekijken.

Er is veel bereikt in de afgelopen kwart eeuw. De Muur is gevallen, het IJzeren Gordijn omlaaggehaald, de apartheid in Zuid-Afrika is afgeschaft en de kruisraketten zijn er niet gekomen. Met het milieu gaat het beter, Fair Trade is een begrip geworden, de positie van de vrouw is op veel terreinen verbeterd en de ontwikkelingen op het gebied van alternatieve, schone energie zijn veelbelovend. De kerncentrale van Dodewaard is dicht en Arnhem is Millenniumgemeente geworden. Natuurlijk blijft er nog veel werk over en niemand binnen het jubilerende Platform heeft de illusie dat we onszelf kunnen opheffen vanwege een gebrek aan problemen. Wel zullen we naar nieuwe wegen moeten zoeken om de vredesfakkeltje over te dragen. We zullen vooral meer jongeren moeten betrekken bij de thema's waarbij we aan hen moeten overlaten hoe ze dat het beste kunnen doen. Naast onze inzet voor de Millenniumdoelen, zal dus vooral het contact met de jongeren de komende jaren centraal staan in het Platformwerk.

In deze special van de Info Arnhem Mondiaal komt een aantal onderwerpen aan de orde die in de afgelopen jaren het vredes- en ontwikkelingswerk in Arnhem hebben bepaald: de pioniers, de rol van de kerken, de voormalige Vredesbus, de burgemeesters die zich tot internationale samenwerking

geroepen voelden, de wapenhandel en uiteraard de positie die Arnhem sinds een paar jaar als Millenniumgemeente inneemt.

Van alle dagelijkse activiteiten op deze terreinen in Arnhem zal de stichting Doca ook in 2012 weer maandelijks verslag doen in de vorm van de Info Arnhem Mondiaal.

Een abonnement op deze berichtgeving is eenvoudig te verkrijgen door de (bodem)prijs van € 25 over te maken op rekening 78 68 70 990 ten name van Dokumentatiecentrum Arnhem onder vermelding van 'abonnement Info Arnhem Mondiaal 2012'.

De abonnementsprijs is inclusief verzending en maandelijks indexeringskosten.

Ed Bruinvis

Voorzitter Platform Arnhem Mondiaal

***) De 13 deelnemende organisaties aan het Platform Arnhem Mondiaal zijn:**

- Amnesty International afdeling Arnhem (Amnesty Arnhem)
- Stichting Arnhem-Lima
- Doca (Stichting Dokumentatiecentrum Arnhem)
- Stichting Ecologisch Vernieuwende Samenleving (EcoVrede)
- Stichting Grondvest
- Internationale Bahá'í-gemeenschap afdeling Arnhem
- Kerk en Vrede afdeling Arnhem
- Oxfam Novib-Unesco Arnhem
- Raad van Kerken Arnhem
- Stichting Voor Actieve Geweldloosheid (SVAG)
- Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid (VAZ)
- Wereldwinkel Arnhem
- Werkgroep Arnhem-Tibet