

Fragment uit

Cirkels, dertig jaar Doca

Doca is in de voorbije dertig jaar een kleine stichting gebleven. Dat was ook de opzet bij de start in 1987 en de formalisering tot stichting twee jaar later. Voortgekomen uit het Arnhemse actiecircuit is ons uitgangspunt altijd geweest dat we snel en flexibel moesten kunnen inhaken op ontwikkelingen op ons onderzoeksterrein. Bovendien huldigden we het principe van kleinschaligheid als onderdeel van een groter, samenhangend geheel. In de beginjaren tachtig van de vorige eeuw kende Arnhem een zeer actieve actiebeweging. Die levendigheid deelde Arnhem met steden als Nijmegen, Amsterdam en Groningen. Maar in tegenstelling tot deze drie universiteitssteden kende Arnhem geen actieve studentenwereld. Weliswaar had Arnhem een aantal hbo-instellingen binnen zijn grenzen zoals een hts-autotechniek, een conservatorium en een kunstacademie, een docentenopleiding dramatische vorming en een paar verpleegstersopleidingen, maar deze instellingen waren – kritische individuen uitgezonderd uiteraard – bepaald geen broeinesten van maatschappelijk verzet. Niettemin telde Arnhem in die jaren een veelheid aan actiegroepen, variërend van een actieve kraakbeweging met Hotel Bosch en het Katshuis als bolwerken en een dozijn Derde Wereldgroepen tot het landelijk secretariaat van de Anti Kernenergiebeweging (AKB) en het Landelijk Overleg Kraakgroepen (LOK). Het actiegroepencircuit telde een Vrouwenhuis, een drukkerij (Draak), een eigen radio, verschillende maandbladen, een zeefdrukkerij en maar liefst drie wereldwinkels waarvan een de functie van linkse boekhandel had (De Rooie Arnhemmer). Kortom, een goed georganiseerde infrastructuur die niet alleen belangrijk was om snel op allerhande kwesties in te kunnen spelen, maar die het voor nieuwkomers makkelijk maakte om zich bij een van de onderdelen aan te sluiten.

Midden jaren tachtig brokkelde deze structuur echter steeds verder af, maar met de oprichting van een onderzoeksbureau op het gebied van multinationals zagen we ons in die jaren in eerste instantie nog steeds als onderdeel van die kleinmazige structuur. Geconfronteerd echter met het verder in de versukkeling raken van het actiegroepencircuit besloten we ons in 1995 aan te sluiten bij het Platform Vrede en Ontwikkeling (in 1999 omgedoopt in Platform Arnhem Mondiaal). Toen we onze huiver om als buitenparlementaire organisatie deel te nemen aan een gemeentelijke structuur – het Platform was een gemeentelijk adviesorgaan – eenmaal hadden overwonnen, hebben we twintig jaar lang veel inzet geleverd, zowel bestuurlijk als secretariael, om dat Platform als een goed functionerend samenwerkingsverband overeind te houden. Tot we eind 2015 vaststelden dat die inzet niet langer meer het gewenste effect had. Begin 2016 besloten we daarom onze deelname aan het Platform te staken.

‘Cirkels, dertig jaar Doca’ verschijnt als boek in 2019